

Aids Memorial Apollo

Medio jaren tachtig en in de jaren negentig stond de ziekte HIV/AIDS als het om veilig vrijen ging centraal. De ziekte kwam relatief veel voor onder homojongens en mannen omdat veilig vrijen daar niet altijd gemeengoed was. Tot ver in de jaren negentig waren er nog geen goede behandelingsmogelijkheden en betekende het krijgen van HIV vrijwel zeker dat dit in een AIDS fase zou overgaan met de dood tot gevolg. Apollo heeft zeker vanaf medio jaren tachtig veel aandacht geschonken aan veilig vrijen en Apollo was vertegenwoordigd in vele AIDS-overleggroepen waaronder het AHOR (Aids Homo Overleg Rotterdam). Echter ook Apollo kende enkele slachtoffers aan deze ziekte. Twee hiervan wil ik onder de aandacht brengen:

Frans Stein (1960-1988)

René van Krimpen (1965-1992)

Frans Stein is penningmeester geweest in het bestuur van 1982. De jaren daarvoor was hij defacto degene die de penningen van de vereniging bijhield. Hij heeft zich ook bezig gehouden met de ledenadministratie en het archief van Apollo. Vanaf 17 september 1987 wist hij dat hij Aids had. Tot zijn dood op 22 september 1988 heeft hij een boek geschreven: ' Een half jaar AZT.' Zes maal daags twee capsules. Dit boek staat nog steeds in de bibliotheek van Apollo. Hij werd slechts 27 jaar.

René van Krimpen kwam september 1984 in het Apollo bestuur als algemeen bestuurslid. In 1985 was hij secretaris en in het bestuur van 1986 was hij voorzitter. Met zijn eigenzinnige karakter heeft hij veel betekend voor het na jaren rondzwerven van een vast onderkomen aan de Josephstraat 32. Dat Apollo daar terecht is gekomen is dan ook goeddeels aan hem te danken. Hij heeft Apollo jarenlang vertegenwoordigd in AHOR en zich beziggehouden preventie en voorlichtingsactiviteiten rondom AIDS. Volledige geïnformeerd zijn is geen garantie voor veilig gedrag hield hij iedereen voor. Zijn dood op 27 november 1992 gaf aan dat hij gelijk had. Hij werd slechts 27 jaar.