

Een jaar na de diagnose overleed FRANS STEIN in september 1988 aan aids. Hij liet een manuscript achter waarin hij op heel persoonlijke wijze de ervaringen met de behandelende artsen, zijn psychiater, maar ook over zijn privé-leven had opgetekend. Zo ontstond, naast een nauwgezet relaas van een aidspatiënt, een boek dat door zijn opzet tegelijkertijd als een roman gelezen kan worden. Door zijn oprechte, soms sarcastische manier van schrijven, zowel over de praktische als emotionele kanten van het leven met aids, is het niet alleen bestemd voor mensen die als patiënt of in hun eigen omgeving met aids te maken hebben. Het is een boek voor iedereen die meer wil begrijpen.

FRANS STEIN (1960. Geleën) studeerde politicologie in Rotterdam en was de laatste jaren werkzaam bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën in Den Haag

ISBN 90 5071 086 7

 An Dekker



Een half jaar AZT (6 x daags 2 capsules) Frans Stein

Frans Stein

Een half jaar AZT

(6 x daags 2 capsules)

Sinds 17 september 1987 wist hij dat hij aids had.
Op 22 september 1988 is overleden te Rotterdam onze

FRANS STEIN

(drs. Franciscus Theodorus Hubertus)
(geboren te Sittard op 30 oktober 1960)

JAN HOEN
HANS-PAUL VERHOEF
FIENY VAN DONGEN
HUB STEIN
MIRJAM STEIN
BERT HOENS
CHRISJE HOENS
NICOLE STEIN
HARRY WINKELMOLEN

*Ons leven gaat voorbij.
Van nu tot in het uur van onze dood
Leef echter wel*

Leliestraat 20c
3071 VG Rotterdam.

Frans is overgebracht naar de rouwkamer Mathenesserlaan 470 te Rotterdam-West, gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren zaterdag van 15.00 tot 15.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 26 september in het crematorium „Hofwijk”, Deiftweg 230 te Rotterdam-Overschie, na aankomst om circa 11.20 uur.
Na de plechtigheid is er nog gelegenheid tot condoleren.